

## **Wie is Jezus? Wie ben ik ?**

Een nieuw jaar – en we beginnen vandaag ook een nieuwe preekserie. *'Wat leerde Jezus ons eigenlijk?'*

De meesten van jullie zullen zich herinneren dat we de maanden voorafgaand aan Kerst, ons op de zondagen vooral geconcentreerd hebben op het Oude Testament. De preekserie droeg de naam *'Wat vooraf ging aan de komst van Jezus'*.

En dan eindelijk komt Jezus naar onze wereld. Hij wordt geboren in een stal in Bethlehem. Dat is het Kerstverhaal. God die in onze wereld komt in het lichaam van een mens. Eindelijk is daar de langverwachte Messias.

Jesaja de profeet voorzegde het al 700 jaar eerder.

### Jesaja 9

<sup>1</sup>*Het volk dat in duisternis ronddooft  
ziet een schitterend licht.*

*Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen.*

.....

<sup>5</sup>*Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.*

<sup>6</sup>*Groot is zijn heerschappij,  
aan de vrede zal geen einde komen.*

Over de jeugd van Jezus is weinig bekend. Behalve dan dat hij enkele jaren in Egypte heeft gewoond, hij moest vluchten voor koning Herodus, die hem wilde vermoorden.

Hij groeit op bij zijn ouders Jozef en Maria in Nazareth (FOTO).

Dit schilderij trof me, het hangt in Florence, eigenlijk omdat het zo gewoon is. Jezus was ook gewoon een zoon van een aardse vader. Dan is er nog de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus, die met grote wijsheid spreekt in de tempel. Jezus die vergeet met zijn ouders mee naar huis te gaan.

Maria die ongerust is. *Wat heerlijk 'gewoon'.*

En dan als Jezus ongeveer 30 jaar oud is begint hij met zijn verkondiging. Hij wordt gedoopt door Johannes de Doper.

### Matteus 3

<sup>16</sup>*Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. <sup>17</sup>En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'*

### Matteus 4

<sup>1</sup>*Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.*

Drie keer wordt Jezus verleid. En drie keer gaat hij hier niet op in, maar citeert Jezus de schriften *'er staat geschreven'* zegt Hij. En dan begint het openbare optreden van Jezus. Alle evangeliën hebben hun eigen kenmerken, volgorde van gebeurtenissen, doelgroep waarvoor ze geschreven zijn. De evangeliën vullen elkaar aan. Het zijn geen chronologische geschiedenisboeken, het is vooral verkondiging.

#### Lucas 4

<sup>16</sup>Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, <sup>17</sup>werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

<sup>18</sup>De Geest van de Heer rust op mij,  
want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan blinden het herstel van hun zicht,  
om onderdrukten hun vrijheid te geven,  
<sup>19</sup>om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

<sup>20</sup>Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. <sup>21</sup>Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.'

Deze tekst zou je het Missie-statement van Jezus kunnen noemen. Of beter gezegd, het Missie-statement van de drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. (*De Geest van de Heer rust op Mij*)

Ik heb even een tabelletje gemaakt. Het geeft wat inzicht. We hebben eerder Jesaja 9, die door Matteus wordt geciteerd aan het begin van Jezus' bediening. En nu lezen we dus Jesaja 61, die door Lucas wordt geciteerd aan het begin van Jezus bediening

Jesaja 9 / Matteus 4	Lucas 4/ Jesaja 61
<b>Wie Jezus is / Identiteit</b>	<b>Wat Jezus doet / Missie</b>
Schitterend licht	Armen, goede nieuws <i>brengen</i>
Wonderbare raadsman	Gevangenen, hun vrijlating <i>bekend maken</i>
Goddelijke held	Blinden, herstel van hun zicht <i>geven</i>
Eeuwige vader	Onderdrukten, vrijheid <i>geven</i>
Vredevorst	Genadejaar van de Heer <i>uitroepen</i>

#### *Matteus 4*

<sup>17</sup>Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

Dat is de verkondiging van Jezus, Hij verkondigt 'het koninkrijk van de hemel'. Zijn verkondiging heeft alles te maken met hoe God het bedoeld heeft. Op aarde is het donker geworden, zijn we kwijtgeraakt hoe we met elkaar om kunnen gaan. Maar in de hemel, waar Vader-Zoon en Geest samenleven, kunnen we zien hoe het bedoeld is.

Jezus verkondigt hoe het bedoeld is vanaf het begin. Hij is uit de hemel gekomen, om dit uit te leggen en voor te leven. Hij brengt de hemel naar de aarde. 'Hij beschijnt ons met een helder licht'.

En zijn oproep is: *Kom tot inkeer!* Dit is een uitnodiging om te komen in Zijn wereld.

Laat Mij jouw

<i>Schitterend licht</i>
<i>Wonderbare raadsman</i>
<i>Goddelijke held</i>
<i>Eeuwige vader</i>
<i>Vredevorst</i>

zijn.

Laat Mij je

<i>goed nieuws brengen</i>
<i>vrijlating bekend maken</i>
<i>herstel van zicht geven</i>
<i>vrijheid geven</i>
<i>een Genadejaar van de Heer uitroepen</i>

Bijna het eerste wat Hij doet is een groep leerlingen verzamelen. Want in het 'Koninkrijk van de Hemel' mag je leerling zijn. We hoeven geen diploma te hebben, er zijn geen toelatingseisen, we gaan onderweg met Jezus.

#### Matteus 4

<sup>18</sup>Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, *Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas*. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. <sup>19</sup>Hij zei tegen hen: 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.' <sup>20</sup>Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. <sup>21</sup>Even verderop zag hij twee andere broers, *Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes*. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen <sup>22</sup>en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

Uiteindelijk verzamelt Hij 12 leerlingen. Jezus zal de komende drie jaar zijn leven delen met deze mannen. Het is in de 'dynamiek van het samen optrekken', dat deze mannen leren van Jezus. Dat is al meteen een heel belangrijk uitgangspunt, leren is niet jezelf afzonderen en kennis verzamelen. In de dynamiek van de groep, in de nabijheid van Jezus, vindt groei plaats:

Proces: goed nieuws ontvang je - in de nabijheid van Jezus
Proces: vrijlating ontvang je - idem
Proces: herstel van zicht ontvang je - idem
Proces: vrijheid ontvang je - idem
Proces: een Genadejaar van de Heer ontvang je - idem

#### Matteus 4

<sup>23</sup>Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. <sup>24</sup>Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. <sup>25</sup>En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Er is daar wel wat aan de hand, mensen. Dit is sensationeel. Jezus verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

En dat wordt in de hele regio bekend. Grote groepen mensen volgden hem. Logisch, welke zieke wil er niet genezen worden?

En dan volgt er een stuk onderwijs van Jezus, dat later bekend zal worden als de Bergrede. We gaan daar vandaag het begin van lezen. Dit gedeelte is bekend als de 'zaligsprekingen'

#### Matteus 5

*1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:*

*3'Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Het is heel moeilijk om het koninkrijk van de hemel te ervaren als je niet nederig van hart bent. *Nederig* betekent dat je bereid bent te leren. Als je arrogant of hoogmoedig bent, kun je heel moeilijk leren van Jezus.

Je hebt de nederigheid nodig dat je erkent, dat je actuele noden hebt, dat je erkent dat je niet-vrij bent, herstel nodig hebt, dat je verward bent, dat je gekweld wordt door schuld.

De manier van omgaan met elkaar in het koninkrijk van de hemel, de manier van omgaan van Vader-Zoon en Geest kenmerkt zich door nederigheid.

*4Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.*

Iemand die nederig van hart is, zal het niet moeilijk vinden om behoefte aan vertroosting te erkennen. In onze wereld is verdriet een zekerheid, je kunt het niet ontlopen. In nabijheid van Vader-Zoon en Geest is vertroosting.

*5Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.*

*6Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.*

Gods Koninkrijk, Zijn manier van omgaan met elkaar kenmerkt zich door gerechtigheid. Gerechtigheid is niet zozeer dat onrecht *bestraft* wordt (definitie 1). Er is geen onrecht! Er is zachtmoedigheid, nederigheid. (definitie 2)

Waar leef je liever? In een wereld waar onrecht is, maar het wordt bestraft (def. 1) of in een wereld waar geen onrecht is? (def. 2)

*7Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

Dit heeft te maken met op de ander gericht zijn. Oog hebben voor de noden van anderen. Hier beschrijft Jezus een bijzondere dynamiek: als je oog hebt voor de ander, zul je ook ervaren dat er oog is voor jou!

Wat is het heerlijk als iemand jouw noden ziet. Wat is het heerlijk om een deken te krijgen als je het koud hebt. Wat is het heerlijk om drinken te krijgen als je dorst hebt. Het is heerlijk als iemand interesse toont, als je eenzaam bent...

*8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.*

*9Gelukkig de vredestichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

Jezus is de Vredevorst (hebben we gelezen in Jesaja)

Vrede is een kenmerk van Gods Koninkrijk.

En hier geldt hetzelfde als bij gerechtigheid.

Vrede is geen wapenstilstand. (def. 1)

Vrede is....vrede, harmonie, vreugde....shalom. (def. 2)

*De zaligsprekingen...*

In de zaligsprekingen lezen we het karakter van God.

In de zaligsprekingen leren we over het koninkrijk van de hemel. Jezus nodigt ons uit in Zijn wereld. De zaligsprekingen gaan over Jezus, en ook over ons.

*10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

*11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen  
en van allerlei kwaad betichten.*

Dit is profetisch over Jezus zelf....

Hij zal vervolgd worden, hij zal uitgescholden worden.

Genade en gerechtigheid roept ook weerstand op.

Genade en gerechtigheid is als een spiegel.

Het maakt je nederig.....

Of het maakt je boos.....

En dat is vandaag de dag niet anders.

*12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo  
immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.*

*13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe  
kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt  
weggegooid en vertrapt.*

*14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet  
verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder  
een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij  
licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de  
mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de  
hemel.*

Jezus eindigt dit deel van zijn toespraak met opmerkelijke woorden. 'Jullie zijn het licht in deze wereld'. Tegen wie spreekt hij?

Tegen zijn leerlingen en over hun schouders tot de menigte...

Hij maakt geen onderscheid...: 'Jullie zijn het licht in deze wereld'

Zie jij jezelf zoals Jezus je ziet? Zie jij jezelf zo?

Of zie jij jezelf als een verschrikkelijk tobber die zijn best doet om geaccepteerd te worden door God? Als een zondaar, niet waard om te naderen tot een Heilige God?

Jezus zegt: *Jij bent het licht in de wereld. Laat je licht schijnen!*

We hebben allemaal het vermogen om licht te verspreiden! Vergeet niet, we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Hij IS het licht.

Natuurlijk, we hebben onze butsen en deuken opgelopen, we hebben onze issues, maar in ons is ook het vermogen om lief te hebben, barmhartig te zijn, vrede te stichten, zachtmoedig te zijn.

Dat is wat je diep van binnen voelt als we de zaligsprekingen lezen: 'ja, dat wil ik'.

Jezus is gekomen om ons terug te brengen naar 'wie we werkelijk zijn.'

Onze ware identiteit is niet de 'beschadigde mens in survivalmodus'.

Onze ware identiteit is wat Jezus zegt: 'Jullie zijn het licht in de wereld'

Kom bij Mij, leer van Mij, laat Mij je herstel brengen:

Lucas 4 (Jesaja 61)

<sup>18</sup>*De Geest van de Heer rust op mij,  
want hij heeft mij gezalfd.*

*Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,*

*om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan blinden het herstel van hun zicht,*

*om onderdrukten hun vrijheid te geven,*

<sup>19</sup>*om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'*

**AMEN**